



## Kriminalroman från Nyköping-Oxelösund

**– Ser du att det är samma gröna färg på bokomslaget som på min engelska Ford Zodiac från 1970 här ute på gatan? Frågar Mats Lundgren och håller upp boken mot motorhuven på Zodiacen.**

Se Hit har stämt möte med Mats I Lundgren som i dagarna släpper sin tredje kriminalroman om kriminalinspektör Arne Olofsson och den civile utredaren Svante Möller. Först ut var ”Den som ger” 2015 och så kom ”Sara” 2017. Nu kommer ”Sydväst om Ytterskär”.

Den tog lite längre tid att skriva. Dels kom lite annat emellan och dels ville jag inte göra en ”Sara” till.

– Vet du till exempel att det förvaras massor av olja i våra berggrum i Oxelösund? Frågar Mats.

Det visar sig att denna roman utspelar sig mycket i Oxelösund och Mats påstående hör ihop med hans research i samband med skrivandet av ”Sydväst om Ytterskär”. Det mesta i boken är faktiskt sant, en deckare baserad på sanna händelser. I de tidigare böckerna har Mats förlagt ett mord till Nyköpings Golfklubb ute i Årila och den jagade Sara gömde sig ute i Ängstugans koloniträdgård. Var sker eventuella mord denna gång, Mats?

– Det är företrädesvis Oxelösund och dess skärgård som handlingen utspelar sig denna gång. Men vid snabb skumning

av boken ser vi att fler platser nämns: Bergshammar, Oppeby, Södertuna slott, Ohlsons brödbod, Oxelö Krog, Alla Helgonkyrkan och dess kör, Vivesta och förstås polishuset i Nyköping. Bara för att namndroppa några platser han hinner med.

**Du har ju fortfarande heltidsjobb som förpackningsledare på Ericsson hur hinner du samtidigt med att skriva romaner?**

– Jag skriver på tåget till exempel. Hinner skriva en halvtimme här och en halvtimme där.

**Men är det inte svårt att tappa tråden då?**

– Nej, det har jag lärt mig av Jan Guillou att sluta mitt i en mening, då håller du kvar tråden bättre.

Allt är väldigt genomtänkt när det gäller Mats. Även omslagen till böckerna. Samtliga gjorda av Jakob Wintzell på Mammutproduktion. Det syns att de tre böckerna hör ihop och man får en liten hint av innehållet i dem och alltid så är något lokalt med.

**Jo, till sist; vad står I :et i namnet för?**

– Det är mitt mellannamn Ingvar. Använder bara det som författare. Min förläggare sa att det fanns fler Mats Lundgren som skrev böcker. Men det finns bara en Mats I Lundgren. Nu har han släppt sin tredje bok.



## Orkestersläpp med Tarabband

Sommarens konsert. Den stod Scenkonst Sörmland för. Undrar om inte Tarabbands konserter, de gjorde två samma dag, på Borggården på Nyköpings hus 29 juli skulle ha blivit sommarens konsert även om konkurrensen hade varit större. Med Nadin Al Khalid i spetsen gjorde denna kvintett en alldeles strålande föreställning där de fick med oss lyckliga få (max 50) som lyckats få biljetter både i sång och till och med dans. Åh, vad vi behöver kulturella upplevelser nu! Hedersnämmande till Fåfangan och Tovastugan som haft fler uppträdanden med stränga restriktioner.

